

Goed gedeeld

“Heel ons leven is gemaakt om met elkaar te delen: onze aandacht en onze tijd, ons geld en ons bezit, onze vriendschap en onze trouw” (K.J.)

Dat is een uitspraak die naadloos past bij de deugd die verscholen zit in wat zich de voorbije weken op de parochie afspeelde.

Het begon met de vastenkalenders. Die gingen vlot de deur uit en achteraf bekeken was dat een voorbode van jullie solidariteit.

Wat vervolgens gebeurde hadden we niet kunnen dromen, hoewel we het eerder in een zotte bui hadden genoemd. Zo van: “Hmmm, 1000 euro winst, zou dat lukken?”

Wel, mocht de wereld ogen hebben, ze stonden weer beetje blijer (of althans minder droef, want dat tegen ongelijkheid nog zo moet gestreden worden blijft natuurlijk triest). Maar dus onze Broederlijk Delenactie in coronatijd haalde een recordbedrag aan winst binnen.

Er was enerzijds het luikje ‘Culinair solidair’ waarbij je kon kiezen tussen de ‘kokerij’ of de ‘proeverij’.

Het sfeervolle afhaalmoment op 20 maart in de kerk van De Pinte werd gesmaakt en -te lezen aan de reacties- werd de buitenlandse kost eveneens gewaardeerd.

49 kokerijen en 35 proeverijen later liepen de berichtjes en de foto’s van de maaltijden en de sneukelingen binnen. Een greep uit wat mensen schreven:

Het leek een gewone zondagmiddag, maar...wel genoten van de Palestijnse Arabische keuken. - Was origineel en ik vergeet altijd dat yoghurt even lekker smaakt als vettige mayonaisse! (anderen waren de yoghurt erbij vergeten, en tòch was het naar verluidt nog lekker, n.v.d.r.) - Wat was het receptje van Ali lekker en heel apart. Een vleugje Palestina in ons huis met een aangename bijhorende geurd. Wat is het toch fijn om andere culturen te ontmoeten. We kunnen zoveel van elkaar leren. - Het recept wordt in ieder geval bewaard om nog eens te maken! - Super initiatief, voor herhaling vatbaar! - Ik eet graag kip en met deze kruiden nog meer mmmmmmm. - Eerst nog wat onwennig met de ingrediënten maar het resultaat mocht er zeker zijn.

Anderzijds hadden we voor onze Broederlijk Delenactie ook de vormelingen ingeschakeld dit jaar. Hen werd gevraagd om hun ‘tijd te delen door klussen te doen voor iemand’ en de vergoeding die ze daarvoor ontvingen aan Broederlijk Delen te schenken.

Resultaat: contente burens, ouders, grootouders. En wij, als catechisten en werkgroep Broederlijk Delen ook. Ieder in zijn sas dus want de vormelingen deden meer dan een stevige duit in het zakje. Diezelfde 20 maart brachten zij hun ingezamelde centen in een zelfgemaakte collectebus naar de kerk waar ze dichtst bij wonen. Bij die geknutselde collectebusjes zaten trouwens pareltjes tussen. Kleine details die alles nog zo veel betekenisvoller maakten.

In dit parochieblad al een reeks sfeerbeelden. Op de website vind je nog meer beelden als impressie. Dank aan de verschillende fotografen van die namiddag.

Die “Hmmm, 1000 euro winst, zou dat lukken?” werd uiteindelijk: **2252 euro winst** want ‘Culinair solidair’ bracht 1281 euro op en de inbreng vormelingen bedraagt 971 euro!

Lang geleden las ik: een delende gemeenschap is een gemeenschap in goede conditie. Dankjulliewel, jullie zijn in topvorm !