

In andere tijden zouden we dit weekend samen gevierd, gezongen, gebeden hebben.  
We zouden in de stilte van ons hart, met gevouwen handen of in woord en lied  
het goede en het andere van het leven gedeeld hebben.  
We zouden vanuit ons gedeeld geloof gezocht hebben  
naar wat het evangelie van de zondag met ons leven te maken heeft.

Wie weet zal je dit weekend nu een kaars aansteken als gebed, als manier, als bestemming  
om te proberen omgaan met wat roert en beroert en ontroert...

Vandaag is alles anders en we wankelen.

Een ontwrichtend gebeuren dat ongetwijfeld ook iets zal doen met uw en mijn geloof.  
Een veertigdagentijd die voor de één woestijn -in welke betekenis dan ook-  
en voor de ander woestijn dreigt te worden,  
maar we hopen en bidden en geloven dat het voor ieder een weg is  
die tenslotte leidt naar wat verrijzenis in het leven kan zijn.

Vertrouwen is een geloofsact. Hoop ook. Blijven 'met mekaar gaan' hoort daar eveneens bij.  
We proberen het als parochie ondermeer op deze manier te doen....:  
elke zondag een bericht, een beschouwing of gebed bij het evangelie  
als klein verbindend gebaar en teken,  
want christenen hebben altijd nog die twee gevouwen handen.

Dit is voor de vierde zondag van de veertigdagentijd

Parochie Edith Stein  
21-22 maart 2020  
4<sup>e</sup> vastenzondag door het jaar a

voor jou  
van je parochie edith stein  
in tijden van corona



- **evangelie** Joh. 9, 1-41 : Jezus en de blindgeborene

'In het voorbijgaan zag Hij een man die blind was van zijn geboorte af. Zijn leerlingen vroegen Hem:  
'Rabbi, wie heeft gezondigd, zichzelf of zijn ouders, dat hij blind geboren werd?' Jezus antwoordde:  
'Noch hij noch zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem openbaar worden' ....

- **gebed**

Gij, God, enige, die ons doorziet en ons hart peilt,

kom ons nabij-  
verruim onze blik, verhelder ons bestaan,  
haal ons uit de gevangenis van ons gelijk,

kom ons nabij  
in deze vreemde dagen  
en doe ons weer zien wat er echt toe doet,

kom ons nabij  
en laat u kennen en ervaren  
in alle goedheid, in alle zorg,  
in alle verbondenheid

kom ons nabij  
in de soberheid van deze dagen  
zoals Gij ons nabij gekomen zijt in die ene,  
in Jezus van Nazareth-  
mens als wij en mens naar Uw hart. **Amen**