

Goed weten weer vanuit 't gemis
wat verlangen en wat wensen is,
weer handen en weer bezen geven
weer samen zingen, klinken,
ongemaskerd leven.

Weer dicht bijeen als 't leven leutig
of soms toch ook wel triestig is,
weer lange tafels waar plaats voor ieder is
weer groot geluk of diep verdriet
weer zoet en zuur te samen delen.

En nog altijd onuitspreekbaar diepe dingen
en nog altijd voelen wat er echt toe doet,
voor wie het nodig heeft
nog wat meer moed
en deugd beleven aan elke warme gloed.

't Wordt kerstmis ook dit jaar,
dat wonder feest van Hem
die naar ons zoekt,
Zijn tederheid is daar
waar herders en waar hoeders zijn

Laat dan onze wens maar zaligheid
en nabijheid zijn en een plek waar mensen
voor heel even of voor lang
en verder dan het leven
elkaar tot schone zegen zijn.

Piet