

We hebben haar onderweg
toegedekt met duizend namen
maar blijven bidden met woorden
zo simpel dat ieder man
ze altijd bidden kan:
'Wees gegroet Maria'

Wees gegroet nu gij in deze kerk.



Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond, vind je haar toch overal terug. In kerken en kapellen, op hoeken van straten, verkleurd door regen en wind, in huiskamers, oud of modern Maria, de vrouw zo menselijk nabij.

Een mens als wij is zij geweest: met angst en tranen in de ogen,
met onzekerheid en niet goed weten wat allemaal.
Een mens als wij is zij geweest ; staande en levend tussen de mensen,
met vreugde om kleine dingen.

Samen vieren in deze Mariamaand doen we nog niet,
maar ook als parochie in coronatijd belichten we haar wel in deze
meimaand. In de ene kerk wordt gezorgd voor extra bloemen,
op een andere plek zijn er stoelen herschikt rond het Mariabeeld,
of nog elders krijgt haar beeld een plaats meer op de voorgrond.

En door de eeuwen heen is haar lied in de oren blijven klinken.
Ze zong van grote dingen die God aan mensen doet. Daarom:
in deze Mariamaand laten we in elk van de kerken aangepaste muziek
spelen. Van Ave over Magnificat tot Salve Regina -alles wat je momenteel
hoort zijn Marialiedereren in verschillende stijlen en uitvoeringen.

Wat zitten, wat luisteren... ; al is het geen bedevaart,
het kan een stap zijn in de pelgrimerende tocht
die deze tijd voor iedereen is...

Welkom.