



24 juli 2020

Dag vormelingen en beste ouders,

Jullie hebben je via de website heringeschreven (of de eerdere inschrijving herbevestigd) en willen dus het vormsel vieren in september. Die inschrijvingen zijn afgesloten en op basis van het aantal dat we kennen, plus op basis van de maatregelen die we nu moeten volgen hebben we onderstaand schema uitgewerkt.

Het is met de nodige reserves dat we deze regeling verspreiden want uiteraard zal de vormsels vieren in september enkel op deze manier kunnen doorgaan indien de maatregelen blijven zoals ze nu zijn, maar die voorzichtigheid zal u inmiddels al niet meer verbazen. In ieder geval terug welkom. Dat is wel zeker...

ZATERDAG 26 SEPTEMBER	14u30	vormsel in Deurle voor de groep van Deurle
	16u30	vormsel in De Pinte voor de 1 ^e groep van Latem
	18u30	vormsel in De Pinte voor de 2 ^e groep van Latem
ZONDAG 27 SEPTEMBER	9u	vormsel in Zevergem voor de groep van Zevergem
	10u30u	vormsel in De Pinte voor de 1 ^e groep van De Pinte
	12u	vormsel in De Pinte voor de 2 ^e groep van De Pinte

@ groep Latem:

Bij de herinschrijving werd gevraagd je kerkplek aan te geven, maar we hebben toen ook meegedeeld dat we geen garantie konden geven dat de plek die je noemde ook de kerk zou zijn waar het vormsel kon gevierd worden.

De maatregelen en het aantal ingeschrevenen doen ons voor de groep van Latem uitwijken naar de kerk van De Pinte.

@ groep Latem en De Pinte

We moeten die groepen splitsen. Wie om welk uur gevormd wordt berichten we eind augustus of begin september.

Om de afstandsmaatregelen te garanderen moeten we als volgt tewerk gaan: per vormeling voorzien we (max.) 5 plaatsen bij elkaar. Dat betekent de vormeling + 4 andere personen. Niet onbelangrijk: bij het vormsel moeten alvast de dooppeter en de doopmeter deel uitmaken van die 4. Vooraf de naam opgeven van wie er de 4 bijkomende plaatsen rond de vormeling zal innemen is niet nodig; er zullen hoe dan ook 5 stoelen klaar staan per ingeschrevene.

Enerzijds komen bepaalde ouders daarmee voor moeilijke keuzes. We begrijpen dat. Hopelijk begrijpen jullie ook dat dit alles te maken heeft met de coronamaatregelen. Anderzijds vinden ook wij het jammer dat we niet meer mensen in de kerk kunnen toelaten om dit bijzondere moment samen te vieren. We zoeken daarom of de vieringen kunnen gestreamd worden. Op die manier kan familie of kunnen vrienden (al of niet terwijl ze samen ergens kijken) toch in zekere zin mee vieren. Indien dit zou lukken berichten we jullie daar tijdig over natuurlijk.

Er zullen geen aparte catechesebijeenkomsten noch repetities ingericht worden voorafgaand aan deze vormselvieringen.

Wel is iedere viering een catechetisch gebeuren. Daarom een bijzondere oproep om paraat te zijn op 15 augustus.

Die feestdag plannen we een mis in openlucht met de hele parochie en dit is voorzien op het veld naast de kerk van Zevergem om 10u30. Er is parking op het dorp of achter de kerk, maar tijdig arriveren is toch aangeraden. We onthalen je dan graag en een aantal catechisten zullen er ook aanwezig proberen te zijn. Als je komt, breng dan maar die rode draad van dat Pinksterkaartje nog mee. Indien de viering niet kan doorgaan in openlucht owv slecht weer dan zal dat op de website vermeld staan, en dan vieren we in de kerk van Zevergem, met beperking van het aantal aanwezigen in dat geval.

Tot slot: vakantie komt van het Latijnse 'vacare' en betekent 'vrij zijn voor'. We wensen groot en klein een tijd van vrij zijn voor de dingen die we zomaar krijgen en die deugd doen...

Zomerse groeten van ons allen.



EDITH STEIN
PAROCHIE

WWW.PAROCHIEDEPINTEZEVEERGEMLATEMDEURLE.BE
FACEBOOKPAGINA PAROCHIE EDITH STEIN