



Dag ..... en .....

Misschien wel omdat je voelt dat jullie liefde en trouw deel uitmaakt van een groter verhaal, koos je er voor om in de kerk elkaar 'ja' te zeggen. Proficiat !

Jullie huwelijksinzegening is voorzien om te gebeuren in 2021 of 2022, in één van de kerken van onze parochie Edith Stein in De Pinte-Zevergem-Latem-Deurle. Ik ben ..... en schrijf je deze brief in naam van die parochie.

Met een groepje vrijwilligers proberen we deze week alle verloofden op persoonlijke manier te bereiken door hen een echte brief te schrijven.

Bij sommige koppels, en mogelijks ook bij jullie, is jullie viering ondertussen een 'uitgesteld huwelijk' geworden. Vervelend maar niet erg ; liefde is immers tijdloos als ze liefde is.

In alle geval zijn de onzekerheden op dit moment nog voor iedereen dezelfde: op welke manier zullen we de datum die we nu voor ogen hebben kunnen vieren... ?

Gewoonlijk nodigen wij rond deze periode alle verloofden uit naar een viering met de bredere parochiegemeenschap. Die viering heet de 'Allerliefdeviering'. We vieren er dan trouw en alle andere vormen, alle nuances van graag zien en graag gezien worden. Vanuit de parochie beschouwen we dat samenzijn dan als deel van de huwelijksvoorbereiding. De maatregelen staan op dit moment dergelijke vieringen nog niet toe. Toch willen we jullie een teken geven.

Het is zo: naar aanleiding van 14 februari hebben we aan de gemeenschap (jong en ouder) gevraagd om de aanvulzin 'Liefde doet.....' te beantwoorden. Er kwamen 244 antwoorden. De woorden die meer dan 1 keer voorkwamen hebben we verwerkt volgens het principe van 'wordle' = hoe frequenter een woord voorkomt, hoe groter het wordt.

Zoals je kunt zien: het werd een rijk palet met veel schakeringen.

Als gelovige zeggen we daarbij: elk van die menselijke nuances kan mij een glimp of een beeld geven van de God die wij liefde noemen.

We hopen dat je je wat kunt herkennen in de wordle, en dat je er nog nieuwe ontdekkingen in doet.

In deze vreemde tijd van misschien wel wat langer wachten tot je je huwelijk kunt laten inzegenen hopen we tegelijk dat deze liefdesbrief een bemoedigend effect kan hebben.

Ikzelf ben met mijn partner gaan grasduinen in de wordle.

Wij hebben ons alvast het meest herkend in 'Liefde doet.....'

Wat wij jullie in persoonlijke naam willen toewensen is .....

Namens de hele gemeenschap nog dit: vertrouwvolle en unieke weg naar jullie huwelijksdag toegewenst.

Wanneer je die 'ja' feestelijk aan elkaar uitspreekt en zegen over het bijhorende leven vraagt, dan zal die ja niet alleen alle eerdere ja's in zich dragen maar hopelijk ook alle komende ja's -de gemakkelijke en de andere- bezielen.

Laat voor de rest 'de liefde maar doen'.

..... , en de parochie Edith Stein

Joost, Marianne, Riet, Lieve, Mieke en Laurence-Anne zijn bereid gevonden om een handgeschreven versie van die brief te verzorgen. Ze schreven elk aan een aantal verloofden die brief (en vulden op de plaatsen waar het kon nog iets persoonlijk aan).

Hieronder nog eens al jullie antwoorden opgelijst.

'Liefde doet' één en ander, zo te zien. En ze doet schrijven...

Dank voor alle reacties.



begrijpen – beleven – beminnen – bemoedigen – berouwen – berusten - bidden (2) - bloeien - blozen (3) - danken (2) - delen (3) - deugd (5) - dienen - doorgeven - dragen (5) – eren - gegeven (3) - genieten (4) - geven (4) - glimlachen (2) – goed – groeien (9) – helpen - hopen (6) – hunkeren - inzetten (2) – kriebelen - lachen (3) - leven (8) – liefde - liefhebben (2) – loslaten – luisteren –meedoen - meeleven (3) – meelijden – mirakels - missen (8) – ontfermen – ontroeren – ontwaken (2) - openbloeien (4) – openstaan – opleven - over(h)eenkomen - overleggen (3) - pijn – plezier – raken – recht - respecteren (2) – samenkomen - - samenwerken – samenzijn – schenken -smelten – steunen – stilstaan – stralen – tranen - veranderen (2) -verbinden (6) – verdragen - verdragen (2) - vergeven (4) – verheugen - verlangen (9) - vertrouwen (3) – verwarmen – verzoenen - verzorgen (3) - vieren (4) - volhouden (3) – vreugde - warmte geven - weggeven - werken - wonderen (8) - zichzelf vergeten - zingen (2) – zooveel - zorgen (4) - zweven

aanwezig zijn - alle goeds wat in de mens leeft tot leven brengen - bewust worden - blij zijn - brengt het beste van mezelf naar boven - conflicten oplossen - constant bijsturen - dankbaar zijn dat God zijn liefde geeft - de wereld om je heen liever zien - denken aan - door de vingers zien - gelukkig maken - gelukkig zijn - geraakt worden - graag zien - grenzen verdwijnen - Hem handen en voeten geven - herinneringen tot leven brengen - het goede doen - het juiste doen - iets vreemds want ze maakt de dood ondraaglijk en telijk is ze de enige die de dood dragen kan - je dingen doen die je normaal niet zou doen- je er helemaal voor gaan - je hart groeien -je hart sneller slaan -je warm voelen -jezelf wegcijferen - kruis dragen -kwetsbaar zijn -licht geven -liefde geven (2) -maakt de wereld blij - maakt me meer mens- maakt ons sterk in deze moeilijke tijd -mensen bij elkaar brengen -mensen samen samenbrengen en samenhouden -met andere ogen kijken -onmetelijke wonderen -ons blij maken voor uw omgeving- ons denken aan Hem - ons gelukkig maken -ons milder stemmen- oog hebben voor -opkomen voor - samen dingen doen -soms pijn -soms verdriet - tilt mij op en geeft zelfvertrouwen -verantwoordelijkheid dragen - verschillende emoties blootleggen - vleugels geven -vrolijk zijn- wakker worden -warmte uitstralen- zijn en laten zijn- zorg dragen (3)