

Vormselvieringen in de parochie Edith Stein 2022

We kijken terug op zes intense vormselvieringen die in het weekend van 28 & 29 mei in de kerk van Zevergem en de kerk van De Pinte plaatsvonden. Meer dan 140 'blinkende' vormelingen ontvingen het wonderlijk Chrismakruisje op het voorhoofd. Bartel was er als fotograaf bij in elke viering en maakte dit fotoverslag op basis van twaalf gekozen momenten:



(1) Na twee coronajaren hadden ditmaal de vormselvieringen plaats op het einde van het schooljaar, net voor Pinksteren, het feest van de Heilige Geest.

-Groep Zevergem

(2) Pastoor Piet heet iedereen welkom: 'Julie zijn naar hier gekomen, om iets te krijgen, iets dat je maar één keer in je leven krijgt; een kruisje op het voorhoofd. Het is een heel bijzonder teken, men noemt dit een sacrament. Dit woord 'sacrament' is misschien wel een oud woord maar het spreekt altijd van God.'

-Groep Zevergem



(3) Sanne: 'Vandaag geen communie, geen plechtige, of geen zoveelste communie. Het is een viering zoals een het bedoeld is: rond het sacrament van het vormsel. Dat is een gebeuren, een teken, een gebaar waarbij we met z'n allen vragen en zingen "Kom over ons geest van God". We vragen dit voor de vormelingen, en ook voor onszelf en dit hele gebeuren'

-Groep Deurle



(4) En Sanne gaat verder: 'Er is geen enkel andere godsdienst die dat vreemde heeft van die drie: Vader, Zoon en Geest. God als vader die voor ons zorgt, Jezus als God die zich van zijn menselijke kant toont, en met die Geest wil God ons kracht en moed en wijsheid en inspiratie....geven. Omdat dat van die Geest zo moeilijk onder woorden te brengen is, gebruiken we soms beelden: vuur, regen en stormwind. Ook daar gaat het lied over.' - Groep Latem 1



(5) Laten we bidden: 'God, Gij zijt de naam die mensen geven aan het diepste van hun leven, aan hun hoop op alle goeds. Leg deze vormelingen Uw hand op de schouder en beziel hen met uw geest. Wij vragen U voor hen en voor ons allemaal om geestdrift, vertrouwen, liefde en hoop. Geef richting en doe ons weten wat recht en wat slecht is. Doe ons weten dat we leven en waarom en waarvoor. ...' - Groep Deurle

(6) 'Een woorddienst rond een sacrament, dat wil zeggen dat we iets lezen uit dat dikke boek dat we de Bijbel noemen. We lezen ditmaal een stukje dat geschreven is over de tijd na Jezus zijn sterven en verrijzen, en over hoe mensen die zijn spoor willen volgen omgaan met elkaar. En over hoe die manier van samen leven niet altijd zo vanzelfsprekend is. Of je nu 12 jaar, 22 of 82 bent, het gebeurt toen en nu dat mensen wel eens vragen; "Geef mij kracht, Heer, om het leven - met alles wat het brengt en vraagt - om dat goed en schoon is te kunnen leven! Daarom zingen we meteen na de lezing: "Geef mij kracht" - Groep Latem 1





(7) Pastoor Piet: 'Straks stellen we een wonder gebaar, een teken om het heel stil te maken, in uzelf en om u heen. Dat is niet zo makkelijk in deze altijd bezige drukke wereld. Als we de handen strekken boven jullie hoofd dan doen we dit niet zomaar. Het is een oud teken om duidelijk te maken dat jullie een hand boven het hoofd hebben, dat er iemand is die jullie wil beschermen, iemand die jullie graag ziet en jullie niet wil laten vallen. Dat deden jullie ouders, meter en peter ook bij de geboorte. En God, ... Hij doet net hetzelfde!' -Groep Latem 2

(8) Hernieuwing doopbeloften; 'Geloven kan je als bij wonder overkomen en als het je overkomt voelt het ook als een wonder, maar het zal je niet verwonderen dat het ook soms minder makkelijk gaat en soms inspanning zal vragen. Zijn jullie daartoe bereid? Willen jullie dat? "Ja, dat willen wij," klonk het een eerste keer heel stilletjes. "JA, DAT WILLEN WIJ!" klonk het nadien heel overtuigend!' - Groep Latem 2



(9) Misschien wel het meest pakkend moment van de viering; de handoplegging. Het wordt muisstil in de kerk. -Groep De Pinte 1

(10) De vormelingen komen één voor één naar voren. Peter en meter leggen hun hand op de schouder van hun petekind, een teder gebaar. Dan komt het moment waarop het chrisma als een kruisje op het voorhoofd wordt aangebracht. De ogen van de vormeling richten zich naar de pastoor: 'Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.' Daarna volgt een klein gesprek: "Heb je het gevoeld? Voel je de handen op jouw schouder? En wat doet dat met jou?" Nadien volgt een warm applaus!

-Groep De Pinte 1



(11) 'Vormelingen, jullie blinken aan de buitenkant. Dat komt wellicht door dat oliesel en door die schone kleren, en door de mensen die met zoveel liefde jullie tot hier hebben gebracht en jullie omringen. Wij hopen dat ge nu gaandeweg in het leven uw vormsel aan binnenkant moogt voelen. En soms zal dat zo zijn. Vaak niet. En dan zult ge u - zoals zovele christenen- wel eens afvragen "God, waar zit ge, en hoe kan ik die kracht van die Geest voelen? Geef me dat ik U gewaarword." Ons slotlied gaat daar over: 'Geef dat ik Uw voetstap hoor.' Eigenlijk is dat een wens voor jullie allemaal: dat ge Hem moogt gewaarworden en horen en voelen in uw leven.' -Groep De Pinte 2

(12) Pastoor Piet bedankt alle catechisten die een gans jaar lang het beste van zichzelf hebben gegeven om de vormelingen op hun weg naar het vormsel te bezielen en te begeisteren. **DIKKE MERCI!**

-Groep De Pinte 2

