

Vrijdagavond, 14 oktober 2022, een volgende etappe in onze "tocht naar het vormsel van mei 2023". 52 van de die dag reeds 100 voor de vormselcatechese ingeschreven vormelingen gingen samen met mama of papa of met het hele gezin in op onze uitnodiging. Dankjulliewel hiervoor !

Als parochie, zijnde jullie catechisten, willen we samen met jullie op weg gaan; dit in de "voetsporen" van Jezus.

Net zoals zijn eerste volgelingen (de apostelen), engageren we ons samen met jullie als christenen verdere stappen te zetten, gaande-weg, in hun nog jonge leven.

Tijdens deze tocht kwamen volgende items aan bod:

- a. "Wat steek ik in mijn rugzak?" : bij het op-weg-gaan maken we vooraf afspraken in verband met "wat we zullen meenemen" op onze tocht. We vertrekken samen voor een lange tocht, waarbij we ons geen zorgen hoeven te maken over eten, drinken en kleren. Wat neem ik dan zeker mee op deze tocht?*
- b. "Een SMS voor God" (of Jezus, of voor de bisschop) : vaak stellen we ons veel vragen bij ons vormsel (doel?, nut?, ...), bij wie is God?, wat heeft de H.Geest hiermee te maken?, Vragen stellen we ons altijd; dit kan en mag!*
- c. "Jullie eigen inbreng" : ook eigen ideeën/voorstellen zijn welkom. Graag nemen we die mee in onze verdere tocht naar het vormsel toe! Alle voorstellen kunnen : een interview, een bezoek aan ..., een film, samen de handen uit de mouwen steken,*
- d. "Leven is onderweg zijn": Christenen = mensen onder weg. Dat zijn we allemaal samen. Hier willen we dan ook stilstaan bij één en ander van het leven. Hiervoor gebruiken we de metafoor van 'de schoen'.*

-De top (het eerste wat zichtbaar is aan de schoen) staat voor : waar zijn we goed in?, wat mag iedereen van mij weten?, waar ben ik trots op? à Kan je jezelf hierin herkennen?

-De zool zorgt ervoor dat we op oneffen plaatsen(scherpe stenen, ...) kunnen stappen en onze voeten beschermen à Wie is voor jou of Waar, wanneer ben jij 'een zool' geweest voor anderen ?

-De hiel geeft steun aan onze voet. à Ga na/bespreek wie/wat jou steun kan geven.

-De veters staan voor samen knopen, samen houden van je schoen à Met wie ben je graag samen, met wie heb je een goede band ?

Als afsluiter van dit moment schreven de vormelingen hun voornaam bij één van de 4 delen van de schoen en gaven zo aan waar zij zich 'goed' bij voelen.

We kregen een mooie variatie aan gedachten, vragen, interesses, aan inzet, aan doelen, ... waarvoor onze jongens en meisjes zich willen voor inzetten. Mooi toch !!

Om deze tocht helemaal af te sluiten kwamen we allen nog even samen om, bij een 'glaasje', nog even na te kaarten en elkaar te ont-moeten.

Deugddoend hé !?

Namens alle catechisten,

Daan