

Een sterk vrouw die de wereld op zijn kop zette

Met velen waren we door de striemende regen afgezakt naar het WZC in De Pinte voor de Mariaviering eind mei. Gelukkig konden we terecht in de kapel. Joost had alles piekfijn voorbereid.

Hij opende de viering door te vertellen dat we gingen bidden zoals in abdijen, alternerend met een tussenpauze, zoals ik het ook lang geleden deed in familiekring bij mijn grootouders tijdens het avondgebed, zittend rondom het warme vuur van de kachel.

Er werd gezongen, goed gezongen, en pater Jozef vertelde ons het verhaal van Maria en Elisabeth. Twee sterke vrouwen, zei hij, en dat kan je lezen in het Magnificat. Daarin vind je ook: 'De rijken stuurt Hij heen met lege handen, machtigen stoot Hij van hun troon, kleine en arme mensen maakt Hij groot'. Inderdaad, de wereld op zijn kop. Dat is niet min en ook vandaag de dag oh zo actueel als gebed.

Na het evangelie en de voorbeden volgde een bloemenhulde. Prachtig was het om te zien hoeveel mensen bloemen aandroegen. Schitterende boeketten werden samengesteld. Na al dat moois besloten we met gebed en zang, Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen.

En voor de lezer geven we één alternerend gebed mee uit de viering:

moeder van het Godsvertrouwen
neem ons bij de hand
moeder van het groot geduld
neem ons bij de hand
moeder van de wijsheid
neem ons bij de hand
moeder van de moedelozen
neem ons bij de hand
moeder van onze vijanden
neem ons bij de hand
moeder van de Weg en de Hoop
neem ons bij de hand
moeder in het uur van onze dood
neem ons bij de hand

Bedankt diaken Joost, bedankt Pater Jozef, bedankt Bartel en Mieke en al wie heeft bijgedragen tot deze mooie Mariaviering.

Veerle