

Kerst 2023. De deur staat voor ieder open, kom maar even binnenlopen om te bidden en te zingen.

Na de koorrepetitie op maandagavond 18 december, en het inzingen op Kerstdag zelf, onder leiding van een enthousiaste pastor Sanne, sijpelden de eerste parochianen het kerkgebouw binnen. Stilletjesaan waren alle stoelen ingenomen en klonk het lied "Komt allen tesamen." Met velen waren we samen om Kerst te vieren. God geboren in een menselijk gezin, als een kwetsbaar kind. "Gloria in excelsis Deo".

Kerstmis is samen vieren en geloven dat Hij telkens opnieuw geboren wordt, Zijn liefde ervaren ondanks zoveel leed en droefenis: "Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs".

Kerstmis is niet alleen weten, maar ook emotie. Iemand beschreef het zo: *Het werd heel stil wanneer Sanne het kerstverhaal vertelde zoals we het niet eerder hoorden en zagen (met enkele woorden en gebaren en figuren, geknield met eerste communicantjes op de grond, terwijl alle anderen in de kerk op groot scherm met ingehouden adem volgden) en tijdens de rake homilie van pastoor Piet.* Telkens opnieuw raakten hun woorden mij. Telkens opnieuw gaat het om hoopvol en hedendaags nieuws, die blijde boodschap is Christus.

Wij baden en zongen voor vrede, voor meer warmte en vertrouwen onder mensen, voor zieken en treurende, voor helpende handen en mensen van goede wil, voor het dagelijkse brood. "O rico Menino, O kind van mijn hart, Gij zijt mij hoop en mijn troost".

In die mensgeworden God wil ik geloven, in dat kind van Betlehem wil ik geloven, in die man van Nazareth gestorven maar levend voorgoed. Moge mijn eigen hart Hem verwelkomen.

Het was een vreugdevolle viering, heel wat aanwezigen hebben verbondenheid en warmte mogen ervaren. Ik ben dankbaar voor al het moois dat mij en ons overkwam.

De deur staat voor ieder open, kom maar even binnen lopen om te bidden en te zingen ...
Zalig Kerstmis.

Paul Vogels