

## Terugblik gezinsviering Pinksteren 2024 : zalig en zonnig

---

Een beetje van overal, en te voet of per fiets of met de wagen -iedereen welkom !



Helpende handen voor de opbouw, maar ook muzikanten en een geluidsman zijn geen details voor een buitenviering.



De kinderen helpen de tafel dekken.



Eucharistie vieren aan de boorden van de Leie ziet er zo uit.



*(kindvriendelijk moment)* “Eerst bleven de vrienden van Jezus bang en binnen. Ze bewaarden het goede nieuws wel in hun hart.”



*(kindvriendelijk moment)* “Tot ze kracht, durf, moed kregen -dat is de heilige Geest ; het feest van vandaag- om er mee naar buiten te komen. Zo werd het groter nieuws.”



*(kindvriendelijk moment)* “Iemand bracht het nieuws vanuit de streek waar Jezus woonde tot in Rome, en zo werd het wereldwijd goed nieuws voor iedereen. Onderweg is men dat gebeuren ‘Kerk’ gaan noemen.”



*(kindvriendelijk moment)* “Die ‘Kerk werd zo groot dat er meer helpende handen (dragers) nodig waren, en er ook meer ‘organisatie’ aan te pas kwam, en de kern van de zaak soms bijzaak werd...”



*(kindvriendelijk moment)* “Daardoor werd het soms gesukkel en gedoe. Ondertussen zijn er terug minder mensen die dat evangelie als goed nieuws kennen, maar zolang we weet hebben van hoe het begon, kan het verhaal verder gaan. Op kracht van die goede Geest.”



Nadien: tijd voor ontmoeting, in een taal die iedereen verstaat...

