

Geloofstocht voor wie de “jongerenzegening” zal ontvangen én voor de “vormelingen”.

Vrijdag 18 oktober verzamelden we vanaf 18u30 in de kerk van De Pinte om de geloofstocht 2024 te ‘beleven’.

Deze geloofstocht (vroeger werd die vormseltocht genoemd) is bedoeld als vorm van intergenerationele catechese. Kinderen en volwassenen (ouder(s) / grootouder(s)) gingen er met elkaar in gesprek over geloof en leven.

Catechese is initiatie: kennismaken met én thuiskomen in het geloof. Initiatie gaat over je op weg en op tocht begeven.

Het vormsel is één van de ankerpunten in het leven van christenen. Het is de bevestiging van het doopsel. We kijken dus achterom naar het begin en naar de weg die we samen aflegden. Met de gave van de Geest worden we gezalfd om onze levenstocht verder te zetten. We kijken vooruit en vragen ons af hoe we verder kunnen groeien in het geloof.

De geloofstocht die we vrijdag 18 oktober aflegden is een symbolische tocht in gezinsverband. We passeerden 7 ankerplaatsen. Bij elk van deze werden catechetische impulsen voorzien die een kans tot verdieping aanreikten, om zo het gesprek tussen de vormeling en zijn/haar (groot)ouders te stimuleren.

De 7 ankerpunten/plaatsen waren : de geboorte – het doopsel – het zalven – het zegenen – de toekomst – de tafel – het kruis.

Onze catechisten namen hier de taak op zich om elk een ankerpunt toe te lichten én uit te diepen.

Duidelijk een gesmaakt samenkomen, - zo bleek achteraf uit de vele reacties die we mochten ontvangen -, waar ‘ontmoeten’ en ‘samen op weg gaan’ centraal stonden.

Het was zo fijn om 82 kandidaat-vormelingen of kandidaat-gezegenden te mogen verwelkomen op die avond.

Hartelijk dank voor allen die er bij waren.

Hartelijk dank (groot)ouders ook voor jullie engagement, jullie mee-op-weg-gaan met deze jonge mensen.

*Welgemeende groet namens alle catechisten, Daan*