

Het eerste lustrum van deze VZW is een moment om terug te kijken naar wat was en om vandaaruit met vertrouwen en hoopvol te blijven bouwen aan de toekomst van onze Edith Steinparochie.

## "het overheersende gevoel is dankbaarheid"

.voor de mensen die de VZW in goede banen leiden en zich verantwoordelijk weten om de doelstelling te bereiken,  
. voor al die mensen die de VZW steunen en het mogelijk maken een parochie met pastor te zijn. Het is een uiting van zich samen verantwoordelijk te weten voor de parochie en de kerk die we mogen zijn in deze tijd en deze wereld; zo wordt Zijn verhaal verder verteld en gedaan,  
. niet in het minst voor onze pastor Sanne die zich al zo lang gedreven en bescheiden inzet. Haar woorden en daden en wie ze is, zijn een groot en schoon cadeau voor onze parochie.

## "met hoop en vertrouwen kijken we ook vooruit."

Dit lustrum is een gelegenheid om waar nodig de VZW kenbaar te maken. Hoe mooi en betekenisvol zou het zijn als we er zouden in slagen om de groep van mensen die steunen nog te vergroten.  
Ik beveel het graag en met vertrouwen aan en dank nu al allen die het willen overwegen...

-pastoor Piet in naam van de VZW Pastor Edith Steinparochie-

wist je dat?

- we dit jaar parochie Edith Stein geworden zijn
- er vanaf september een nieuwe parochieploeg aantreedt die verantwoordelijkheid krijgt op bepaalde domeinen
- ook de voorbije vijf jaar is gebleken dat parochie zijn en altijd weer worden een boeiend dynamisch gebeuren blijft
- vanuit vier kerkplekken groeien naar die ene nieuwe parochie goed en deugd doet

Enkele leden van de voormalige parochieploeg vertellen:

En wie is dat daar vooraan achter het altaar bij de pastoor en de diaken?

Die vraag werd om de haverklap gesteld in de beginperiode van de nieuwe parochie.

Het antwoord was dan steevast: "Dat is Sanne, onze vrouwelijke pastoor."

Wablieft? Een vrouwelijke pastoor? Kan dat tegenwoordig ook al? "Neen neen. Geen pastoor maar een pastor."

Ach zo. En wat doet een pastor dan zoal in de parochie? "Awel, eerlijk gezegd, ik weet het ook niet zo goed."

Dat was de conversatie die o zo dikwijls werd gevoerd in Latem en in Deurle. En inderdaad: in het begin wisten we dat niet zo goed, vertelt Johan. Ondertussen is ons veel duidelijker geworden. Onze pastor is een aanspreekpunt, een spreekbuis, een verantwoordelijke initiatiefnemer en organisator binnen onze parochie. Verbindend en versterkend is ze aanwezig, draait dubbele shiften en wordt daar deeltijds voor vergoed. Iemand met luisterend oor, die ook zieken bezoekt. Dát is onze pastor.

Werkend in Gods wijngaard en met ook goede woorden –gezegd, gezongen of geschreven- geeft ze de blijde boodschap van de Heer door. Sanne brengt mensen samen en haalt in ieder het beste naar boven. Haar creativiteit is bewonderenswaardig. Haar gedrevenheid wekt enthousiasme. Haar geloof en haar gebed stralen uit en zijn aanstekelijk. Ze is iemand die het gewaagd heeft positief te antwoorden op haar roeping.

Kiezen voor een pastor was een gewaagde gok, vooral financieel, maar haar komst was zeker een boost voor de sfeer en de activiteit in de parochie. Deze 'vrouw in de kerk' is onmisbaar geworden. De parochie Edith Stein is gezegend met 'onze' Sanne.

Christine, Godelieve, Gonda, Ingrid, Johan, Lutgard, Laurence-Anne, Marc, Marleen, Philip

- dat deze VZW instaat voor het verzamelen van de nodige financiële middelen om onze pastor Sanne gedeeltelijk te verlonen, maar we hiervoor volledig afhankelijk zijn van onze lokale parochiegemeenschap ; wij ontvangen m.a.w. geen toelagen van overheid of bisdom
- dat het alleen lukt dankzij de mensen die zich ook financieel verantwoordelijk weten
- dat sommigen via regelmatige stortingen werken, anderen nu en dan, of éénmalig, maar alles helpt
- dat we over die vijf jaren heen een 150-tal verschillende gezinnen en organisaties tellen die ons project financieren
- dat we na het geslaagde benefietoptreden van Coro Main in het voorjaar 2018 nu reeds nieuwe plannen smeden

en weet je wel?

Velen steunen ons via regelmatige stortingen. Anderen slechts éénmalig. Daarnaast zijn we ook dankbaar voor de gulle bijdragen bij de kerkomhalingen of de deelname aan specifieke benefietactiviteiten.

Alles samen resulteerde dit in 2017 in ruim € 20.000 aan ontvangen giften. Per maand betekent dit gemiddeld ca € 1.700.

Wie onze evolutie volgt weet dat we jaar na jaar gegroeid zijn: gestart met ca € 12.000 aan ontvangsten in 2014, tot dus ruim € 20.000 in 2017. Voor het lopende jaar 2018 verwachten we een vergelijkbaar bedrag. Naast ontvangsten zijn er echter ook uitgaven: op maandbasis ca € 3300, of € 40.000 per jaar. Hiermee wordt het brutoloon van de deeltijds betaalde pastor samen met de bedrijfsvoorheffing en sociale lasten betaald.

Ondanks de positieve evolutie en het bereiken van de financiële mijlpaal van € 20.000 aan ontvangsten per jaar, wordt vandaag echter slechts 50 % van de kosten gedekt door eigen inkomsten. Om ons project op lange termijn leefbaar te houden, moeten we verder groeien. We roepen daarom op om aan al diegenen die de voorbije jaren de VZW gesteund hebben hun engagement verder te zetten en aan anderen om het misschien eens in alle vrijheid te (her)overwegen. In 2018 hebben reeds een tiental nieuwe sympathisanten deze stap gezet... hopelijk volgen nog velen.

Hoe klein het maandelijks bedrag ook, het bouwt mee aan de toekomst. In ieder geval dank voor elke bijdrage.

vzw Pastor  
Edith Steinparochie  
Kerkplein 1  
9840 De Pinte

rekeningnummer  
BE78 8921 3560 6086  
BIC VDSPBE91

-Johan Decatelle-  
penningmeester van de VZW

[www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be](http://www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be)  
 Parochie De Pinte Zevergem Latem Deurle