

...wat groeit...

De VZW Pastoraal De Pinte-Zevegem treedt op als werkgever van onze eigen pastor en zorgt dus voor het juridisch en financieel kader van het project. Dit is onze tweede nieuwsbrief, genaamd "...wat groeit..."

Vooraan: Marianne, een van de 12 bestuursleden van de VZW, vertelt over haar engagement.

Middenin: Johan, penningmeester, geeft een financiële stand van zaken na 2 jaar fondsenwerving.

"Heb mijn Vader lief en heb elkander lief", met deze opdracht stuurt Jezus ons op weg. Deze woorden zijn voor mij zo belangrijk, ze zijn mijn gids en leidraad. "Parochie-zijn", samen bidden, voor elkaar zorgen en elkaar dragen, kan je echter niet alleen. We hebben elkaar nodig. Vanuit die opdracht voel ik mij geroepen om aan die gelovige gemeenschap mee te bouwen. Daarom heb ik twee jaar geleden met veel overtuiging "ja" gezegd op de vraag om mee te werken aan deze VZW. Omdat ik geloof in een levende gemeenschap, gedragen door vele mensen die nu en in de toekomst die Blijde Boodschap waar maken. Omdat ik geloof dat we naast de vele vrijwilligers en pastor Piet, daarbij te ondersteunen. Bedankt daarvoor aan pastor Sannel! Om zoveel wat ze gevraagd en ongevraagd en op zoveel wijzen doet, om mee Zijn handen en voeten te zijn!



-Marianne Foubert-

De VZW Pastoraal DPZ fungeert als werkgever van onze pastor. Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige financiële middelen om onze eigen pastor te verlonen. Hiervoor rekenen we op de parochiegemeenschap van de Pinte en Zevergem. Eind 2014 werd het eerste boekjaar van de VZW Pastoraal DPZ afgesloten, ondertussen zijn we als VZW reeds 2 jaar gestart met onze werking. Tijd voor een financiële stand van zaken.

Hoeveel mensen dragen bij?

De fondsenwerving in 2014 resulteerde in een totaal ontvangen bedrag van 12.000 euro. De eerste 7 maanden van 2015 werd een bedrag van 8.200 euro opgehaald, dit is gemiddeld 1.170 euro per maand, een duidelijke groei ten opzichte van 2014. We hopen eind 2015 een bedrag van ca 15.000 euro te bereiken.

Regelmatige stortingen op onze rekening, een bijdrage leveren bij de kerkomhalingen of op een anonieme wijze een gift bezorgen in de pastorie: elke bijdrage wordt steeds op een discrete manier behandeld. In totaal zijn er nu een 100-tal regelmatige en/of occasionele 'storters', samen met de bijdragen uit de kerkomhalingen vormen ze de financiële hoeksteen van onze werking. Allen zijn we hiervoor uitermate dankbaar.

Dit mooie resultaat is in lijn met de meer-jaren financiële planning bij de opstart van de VZW. Toch moeten we er ons van bewust zijn dat op termijn verdere groei noodzakelijk is. De totale kost op jaarbasis bedraagt immers ca 30.000 euro of 2.500 euro per maand. Deze kost bestaat uit het bruto loon van de halftijds betaalde pastor, bedrijfsvoorheffing, sociale lasten, verplaatsings- en opleidingskosten en beperkte administratieve kosten. Actueel wordt het verschil tussen de uitgaven en inkomsten, bijgepast door een andere VZW (VZW Parochiale Werken De Pinte). Dit is echter een tijdelijke situatie, op termijn moeten we in staat zijn om volledig zelfstandig de bezoldiging van de pastor te dragen.

We doen daarom een oproep tot een verdere bestendiging en uitbreiding van de steunende groep. Stortingen, via bestendige opdracht of eenmalige storting, blijven welkom op rekeningnummer BE 78 8921 3560 6086 van de VZW Pastoraal DPZ, telkens met vermelding 'pastor'.

Zijn er voldoende inkomsten?

Actueel:
gemiddeld 1.170 euro
inkomsten per maand.

Johan Decatelle als penningmeester, samen met de andere bestuursleden:
Koen Bogaert – Christine Dedain – Jan Dermaux – Antoine De Roose –
Annemarie De Sutter - Angèle Fasseur- Marianne Foubert –
Lucia Goubert – Leen Gryffroy – Piet Herregods – Marc Lagaert.

Bedrag dat we nodig hebben om zelfstandig alle kosten te dragen voor een halftijds loon:
2.500 euro/mnd.

Hoeveel komt er binnen?

Hoeveel is er eigenlijk nodig?

Hoe schatten jullie de toekomst in?

Hoe kan ik bijdragen?

vzw Pastoraal DPZ
Kerkplein 1
9840 De Pinte

rekeningnummer
BE78 8921 3560 6086
BIC VDSPBE91

Vermelding: 'pastor.'

Hij had het over mensen als Hij Gods rijk bedoelde. Die samenkomen, zich warmen, smeden en bouwen aan iets wat groter is dan tijd, sterker dan alles wat voorbijgaat.

Mensen die gaan staan in de kring rond Jezus omdat ze geloven en ervaren dat er een Blijde Boodschap is voor deze tijd, voor deze wereld. En samen de handen vouwen, bidden, danken en vieren dat God begaan is met mensen hoe-dan-ook. Mensen door Hem aanvaard, gekend en bemind. Zo'n geloof samen mogen beleven doet deugd, doet leven, ook in 2015... :



“Daarna ging ik zitten en keek naar de foto’s, de mensen, het Verhaal. Even in de file van het geheugen gaan staan, om dan weer op te kijken, vooruit te gaan. Al die tijd stamelend: **dank...**”

-Sanne-