

Pater Daniël Coryn, afkomstig uit Deurle, deed middelbare studies aan het St-Hendrikscollege te Deinze. Via de school ging hij op missiekamp naar Gijzegem en daar ontmoette hij missionarissen van de orde Oblaten van Maria Immaculata (OMI). Hun verhalen grepen pater Daniël zo aan, dat het voor hem vaststond: hij zou missionaris worden. En zo geschiedde.... In januari 1969 is pater Daniël uitgezonden naar Zuid-Afrika. In eerste instantie werkte hij daar op de missiepost in het bisdom Klerksdorp, in pastorale taken allerlei. Die eerste periode in Zuid-Afrika was nog onder het apartheidsregime en dat was moeilijk; je kan dan niet volledig het 'evangelie' prediken! Dertien jaar verbleef pater Coryn in het bisdom Klerksdorp. Na het pastorale werk werd hij gedurende vijf jaar rector van het Oblatenseminarie te Cedara, dicht bij Pietermaritzburg. Ook daar was het onmogelijk om alles naar de wet van de 'apartheid' in te richten. Ze verkozen om niet bepaald strikt de wet te volgen.

Vooraleer terug werkzaam te zijn in Zuid-Afrika, deze keer als rector van een theologisch instituut, deed hij dienst in Rome. In 1986 werd pater Daniël in Zuid-Afrika, samen met 3 andere oblaten, opgepakt en kwam hij in de gevangenis terecht. Maar niet die gevangenis waar hij als aalmoezenier naar de gevangenen werkzaam was. Het waren 4 dagen van onzekerheid, machteloosheid ook, want je wist nooit wanneer of waarvoor ze jou uit de cel haalden.

Nu is pater Daniël provinciaal van de Oblaten in België en Nederland. Hij steunt ook studenten die hier komen studeren. Wat hij als missionaris krijgt via onze parochie gaat eveneens naar die studenten. Het ondersteunen van studenten deed hij ook al in Zuid-Afrika. Studies geven immers toekomstperspectief, de kans om zelfredzaam te zijn.

Wie Pater Daniël Coryn graag rechtstreeks steunt kan dat op rekeningnummer BE71 0004 2884 3969

Hartelijk dank



pater Daniel met Yves, een buitenlandse student wiens studies gefinancierd worden door de gemeenschap van pater Daniël.