

Liefste parochie,

*“In ‘t begin van ‘t nieuwe jaar,
hebben wij ook ons briefje klaar... “*

of

“Als ik nu een tovenaer was, ...”

of

*“Het jaar is weer voorbij
ik sta hier opgewekt en blij
met mijn brief voor ‘t nieuwe jaar
en mijn beste wensen klaar...”*

...jullie kennen ze wel : de openingszinnen van nieuwjaarsbrieven.
Geef toe, zo'n brief werkt elk jaar. En dit jaar krijg je er ook eentje van ons.

2012 was een scharnierpunt voor de Kerk,
een jaar waarin we als parochie kleur moesten bekennen
want zoals het vroeger was zal het nooit meer worden.
Alles behouden zoals het is, was en is een natuurlijke reflex:
het biedt veiligheid en zekerheid.
Maar toch : 'Wie de hand aan de ploeg slaat en achteruit kijkt
is niet gemaakt voor het Rijk' (Lc. 9, 62).

Jezus was toekomstgericht en dat willen wij ook zijn.

Nieuwe wijn in nieuwe zakken ;
dat is dan ook waar we samen met jullie werk willen van maken.

Inderdaad geen nieuwjaarsbrief zonder goede voornemens.
Wij willen in 2013 meer samenwerken
en nemen daarin de zorg om de twee levende kernen mee.

We zullen dit plan op meerdere manieren en mettertijd gestalte geven.
Toch delen we graag in deze nieuwjaarsbrief al een eerste stap mee :
beide parochies samen willen een 'pastoraal vrijgestelde' aanstellen.
Iemand die zou kunnen initiëren, coördineren, inspireren, ...
Iemand die ook het bindteken tussen de gemeenschappen zou kunnen zijn.

Om deze toekomst te dragen en verder uit te werken
denken en hopen we dat er op beide parochies voldoende gelovigen leven
die bereid zijn hun schouders onder dit project te steken
door raad te geven, door te financieren,
door hun geestdriftige medewerking bij één of andere activiteit.
We dromen ervan dit project als onderdeel van ons pastoraal plan
een kans te kunnen geven het komende jaar en houden jullie
hier zo goed als mogelijk van op de hoogte. En tegelijk natuurlijk
'bidden we dat onze liefde mag groeien in inzicht en fijngevoeligheid
zodat we kunnen onderscheiden waar het op aankomt' (Fil 1, 10).

We eindigen waarmee we begonnen zijn :
met een klassieker uit zo'n nieuwjaarsbrief.
Want naast het nieuws over de toekomst
willen we jullie in de eerste en in de laatste plaats nu toch dit zeggen :

*“... dat in het jaar dat we nu ingaan
de tere lijn van het geluk geschreven mag staan.”*

*Je parochieploeg De Pinte en PPZ
Christine, Daniel, Emilie, Erik, Godelieve,
Lucia, Marc, Marianne, Mieke, Piet, Piet, Sanne*

1 januari 2013, depintezevergem