

DONDERDAG 13 OKTOBER 2022
JONAS BLOCKX EN JAN ROELANDT
Twee jonge wetenschappers
over hun geloof.

MAANDAG 13 FEBRUARI 2023
PATRICK LENS
Een Dominicaan
over christelijke spiritualiteit.

DONDERDAG 30 MAART 2023
BERT ROEBBEN
Een theoloog
over zijn tocht naar Compostela.

Deze avonden met een gastspreker gaan door om 20 uur in de kerk van De Pinte. Ingang: 7 euro, studenten gratis. Inschrijven niet nodig.

LEESGROEP

DONDERDAGEN 17 NOVEMBER en 1 & 15 DECEMBER 2022

Drie bijeenkomsten lang komen we in de 'stille ruimte'
van de kerk van De Pinte samen rond een boek.
Je kunt intekenen voor de namiddaggroep (14u-16u)
of de avondgroep (19u30-21u30).
Telkens max. 8 deelnemers per groep.
Keuze van het boek en inschrijfmogelijkheid
worden nog meegedeeld via website en parochieblad.

ABDIJWEEKEND

VRIJDAGNAMIDDAG 24 tot ZONDAGMIDDAG 26 FEBRUARI 2023

Verblijf in de Benedictinessen-priorij van OLV van Bethanië
in Loppem. Een weekend van contemplatie, en voor wie
dat wenst zijn er ook momenten van ontmoeting of geloofsgesprek.
Kostprijs maaltijden en beddengoed inbegrepen: 130 euro.
Bepert aantal plaatsen. Inschrijven of bijkomende info?
geloofsgesprekken@gmail.com of 0474/20 54 50. We gaan uit van
carpooling dus graag meedelen of je chauffeur of passagier wilt zijn.

PAROCHIE EDITH STEIN 2022 - 2023

Waarom toch die Geloofsgesprekken?

Een reden:

Echt groot geloof is voor de Tsjechische priester Thomas Halik 'klein geloof'. En tegenover een klein geloof plaatst hij een goedkoop geloof:

“Ik ben ervan overtuigd dat wáár geloof, gelouterd in het vuur van crisis en ontdaan van het ‘te menselijke’, beter bestand is tegen de voortdurende verleiding van religieuze versimpeling, popularisering en goedkope aanpassing aan wat het publiek wil.

Het tegenovergestelde van het klein geloof is namelijk ‘goedkoop geloven’, een combinatie van een te oppervlakkige ‘zekerheid’ en een ideologische constructie, totdat uiteindelijk door de vele bomen van zo’n godsdienst het bos van het geloof -zijn diepte en zijn geheim-niet meer te zien is.” (T. Halik)

In de soms dreigende wolken van evident geloof in een banaal-goede god proberen we samen op zoek te gaan...

Telkens welkom met je verzwegen veronderstellingen, of met je gewond of je overtuigd geloof, en alles wat daartussen ligt.

We zien naar jullie uit.



PAROCHIE EDITH STEIN

www.parochedepintezevergemlatemdeurle.be

GELOOFSGESPREKKEN

Waar twijfel en geloof
mekaar ontmoeten...

