

eerste communie OP UW PAROCHIE in de Pinte-zevegem-latem-deurle



Benieuwd naar ons ? Wij ook naar u !

Beste ouders,

Misschien denken jullie er als gezin aan om de eerste communie van je kind te vieren.

Dit is een bericht zowel voor wie beslist heeft, als wie daar nog aan twijfelt.

Zoals christen zijn geen kwestie van "één-uur-op-zondag" is, is de betekenis van eerste communie niet "één-viering-in-het-voorjaar". Communie gaat over altijd meer dan die dag zelf en krijgt zijn betekenis doordat het ingebed ligt in een verstaan en in een beleving die verder reikt dan enkel de dag van het feest. School en gezin zijn een waardevolle belevingsruimte voor de voorbereiding van dat feest, maar parochie is dat natuurlijk en zeker ook....

Hoe we als parochie de communie proberen voor te bereiden?

Er is maandelijks kindernevendienst. Alle info daaromtrent vind je op onze website.

En: een aantal keer per jaar wordt een eucharistie voorbereid die -nog meer dan anders-

de bedoeling heeft om gezinnen van aanstaande communicanten en vormelingen te onthalen.

Die vieringen zijn catechese voor jong en ouder, voor nieuw en vertrouwd, voor u en voor ons....

Samen met de andere jonge gezinnen kan je dan thuiskomen in het kloppend hart van een

vierende parochiegemeenschap en krijgt jullie kind gaandeweg voeling met wat gebeurt in de kerk.

Welkom

De eerste gezinsviering waarvoor we u hartelijk uitnodigen staat gepland op zond. 25 september om 10u30. Deze gezinsviering gaat door in De Pinte, maar is bedoeld voor gezinnen van de kerkplekken De Pinte en Zevegem, Latem en Deurle. Het is de startviering voor communicanten en vormelingen.

Er volgen nog gezinsvieringen. We bezorgen dan via school een briefje dat je herkent aan dit logo ->



Wanneer ouders ondervinden dat hun kind klaar is om de eerste communie te vieren, dan kan dat:

ofwel in de parochiegemeenschap

De viering is dan niet gemeenschappelijk met andere kinderen (of met de klas) maar wel in de parochiegemeenschap.

Dat is beslist anders dan dat we het de voorbije decennia gewoon zijn, maar het is vooral een zinvolle en betekenisvolle manier van eerste keer communie vieren. Voor vragen, of het plannen van een datum, of voor meer toelichting omtrent deze manier van vieren mag je gerust mailen naar info@parochiedepintezevegemlatemdeurle.be of bellen naar pastoor Piet 0475/23.98.89 of naar pastor Sanne 0476/78.78.86.

ofwel in schoolverband

Momenteel ziet die planning er als volgt uit: zaterdag 29 april viering met de groepen van Deurle & Latem, zondag 30 april viering met de groepen van Zevegem & De Pinte. Welke groepen op welk uur en in welke kerk aan bod komen is nog niet beslist. Afhankelijk van de grootte van de groepen -die we nu nog niet kennen- zullen we later dit schooljaar een concreter plan opstellen en communiceren.

Tot slot een antwoord op een veel voorkomende vraag:

Ja, vòòr het vieren van de eerste communie komt gedoopt zijn.

Nee, het is niet erg als dat nog niet gebeurde.

In het voorjaar plannen we een viering waarin de aanstaande communicanten die nog niet gedoopt zijn dat sacrament in het bijzijn van familie, parochiegemeenschap en klasgenootjes samen kunnen ontvangen. We zullen daar tijdig over berichten. Is je kind nog niet gedoopt, laat dat dan alvast maar weten op info@parochiedepintezevegemlatemdeurle.be

Ondertussen een deugddoend schooljaar gewenst aan groot en klein, en dus heel welgekomen op 25 september.



EDITH STEIN
PAROCHIE

WWW.PAROCHIEDEPINTEZEVEGEMLATEMDEURLE.BE
FACEBOOKPAGINA PAROCHIE EDITH STEIN