



# VORMSEL CATECHESE

## 2020-2021

Bericht januari

Dag gezinnen van vormelingen.

Zoals in ons vorig bericht gemeld:  
'terug nieuws half januari',  
dus...hier zijn we!

Indien het jaar min of meer kan lopen  
zoals voorzien, dan vieren we  
in 2021 jullie vormsel.  
HOERA.

In dit bericht van januari vind je

- Pag 2: Korte terugblik
- Pag 3: Uitnodiging nieuwe zoomsessie
- Pag 4: Uitnodiging in kader van Lichtmis
- Pag 5: Info 'save the date'
- Pag 6: Info vormseldatums

Er was de eerste reeks online sessies rond het verhaal van Zacheus, nadien was er het aanbod Godly Play tijdens de advent, in het licht van Kerstmis werd jullie gevraagd om mee te werken aan die 'beeldige stal' en als kerstbeleving kreeg je een huisgemaakte montage om tijdens de kerstdagen te bekijken. Van al die zaken vind je [hier](#) een terugblik. Wie graag zijn kleibeeldje terug naar huis haalt: de kerststallen zijn weg in de kerken maar de beeldjes zijn nog tot lichtmis te vinden in de kerk.

De catechese kent in 2020-2021 een andere werking dan gewoonlijk, maar we vinden het buitengewoon dat zoveel gezinnen actief ingaan op het aanbod dat we toch proberen te doen. Op die manier kan het vormsel een betekenisvol gebeuren worden, en niet iets van 1 dag...



De komende maand werken we terug met **zoomsessie** waarbij je in groepjes met een 6-tal andere gezinnen onder leiding van een catechist een evangelieverhaal verkent en bespreekt. Deze keer met een ander verhaal, maar verder is de 'ontmoeting' net zoals de vorige keer =

- minstens de vormeling en 1 ouder komen samen aan het scherm, al zijn meer gezinsleden welkom om deel te nemen
- actieve inbreng is belangrijk, de werkvorm is daartoe ontworpen

- je schrijft in **VÒÒR 19 JANUARI** [via deze doodle](#)

- je noteert bij het invullen van de doodle de **NAAM VAN DE VORMELING**, enkel zo vinden wij alle juiste mailadressen terug
- er is telkens een beperkt aantal deelnemers dus indien je bij een bepaalde datum niet meer kunt invullen betekent dat: volzet, helaas
- voor aanvang van de zoomsessie krijg je van de catechist die de sessie zal leiden een link om te kunnen participeren



2 februari vieren we Lichtmis. Daarom ook een nieuwe opdracht vanuit de werkgroep die normaalgezien de gezinsvieringen voorbereidt. Deze opdracht wordt volgende week zoals steeds per flyer via de scholen verspreid, maar we rekenen in het bijzonder op de actieve deelname van de gezinnen van de vormelingen. De uitnodiging is eenvoudig:

Kom op woe. 27 of zat. 30 januari ergens tussen 14u en 15u naar één van de kerken van de parochie. Je wordt er opgewacht. Van bij het brandende paaslicht wordt aan ieder een kaars meegegeven. Kaarsen zijn lichtdragers. Mensen kunnen dat ook zijn. De uitnodiging is dat je de kaars uit de kerk dan doorgeeft -aan iemand die voor jou licht is, aan iemand die wat licht kan gebruiken, aan iemand die Jezus aan het licht brengt, aan iemand die wel eens in het licht mag worden gezet, aan...

Zo zoeken we naar gebaren om te zeggen wat het blijvend licht van die goddelijke mens van 2000 jaar geleden met ons doet.





Ons volgende bericht mag je dan eind februari verwachten.

Alvast een 'save the date' : op 27 maart vindt een catechesedag plaats, georganiseerd door ons bisdom (de vroegere 'Bavo-dag'). Alle vormelingen van het hele bisdom worden dan samengebracht. "Geloven doe je niet alleen" is een gevoel dat telkens sterk beleefd wordt die dag...en deugd doet. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe die dag zal kunnen georganiseerd worden, maar hoe dan ook zal het bisdom ons desnoeds digitaal in alles voorzien. Graag dus die datum aanstippen. Meer nieuws volgt. Al benieuwd ? [Hier wat info.](#)



Heel wat ouders vragen naar een datum en/of uur voor het vormsel. Vermits het op dit moment helemaal niet duidelijk is per hoeveel we mogelijks zullen mogen vieren, kunnen we enkel meegevan dat de vormsels voorzien zijn rond OLH Hemelvaart. Wanneer we welke groepen in welke kerk kunnen laten vieren per hoeveel is nog koffiedik kijken. Indien alles lukt gaat het woensdagavond 12 mei, of donderdagvoormiddag 13 mei, of zaterdagmiddag 15 mei of zondagvoormiddag 16 mei.

Nu eerst groeten voor alle goeds in een nog vers jaar.  
En niet te vergeten: geniet van de sneeuw.  
Sneeuw die valt wijst altijd naar boven...

<https://parochiedepintezevergemlatemdeurle.be/> - facebook en youtube : Parochie Edith Stein