

VORMSEL- CATECHESE 2020-2021

EXTRA BERICHT FEBRUARI

- blz 2 info uitstel vormselvieringen
- blz 3 nog iets over lichtmis
- blz 4 opdracht deze week: 'liefde doet'...
- blz 5 uitnodiging aswoensdag 17 febr



Soms 'hangt iets al een tijdje in de lucht'. Het kan iets zijn waar je blij van wordt -zoals van sneeuw. Het kan ook iets anders zijn. Maandagmiddag 8 februari viel iets anders uit de lucht:

het besluit van de bisschoppenconferentie dat de vormsels in 2021 zullen plaatsvinden na de zomervakantie en niet in het voorjaar.

Het officiële bericht lees je [hier](#).



Dat de coronapandemie het woord 'zekerheid' een andere kleur gaf wisten we al. Dat neemt niet weg dat we vermoeden dat dit bericht voor de kinderen niet het leukste nieuws van de dag was. Goede moed, er staat geen vervaldatum op vormsel of catechese!

Trouwens:

Wie precies welke dag en op welk uur zal gevormd worden kunnen we nog niet zeggen, dat begrijpen jullie hopelijk. Voorlopig spreekt berichtgeving van eind september.

Dit uitstel neemt de zinvolheid van het samen op weg zijn niet weg.

In die zin dankjewel en weer proficiat want haast iedereen nam deel aan een zoom in januari.

Daarnaast mochten we veel gezinnen verwelkomen naar aanleiding van lichtmis.

Foto's van het afhaalmoment of de foto's die ons aangeleverd werden van het 'bezorgmoment' vind je bij 'impressies van wat was' op onze website.



Het hele parochiale leven moeten we nog een tijdje anders dan gewoonlijk organiseren. Vooraleer we terug specifiek een opdracht voor enkel de vormeligen op julie laten afkomen krijg je **nu eerst twee uitnodigingen die voor iedereen gelden:**

OPDRACHT vòòr 14 februari

In het weekend waarin liefde zoveel aandacht krijgt willen we jullie vragen om thuis eens in gesprek te gaan omtrent de vraag 'wat liefde met je doet'. Denk hierbij aan alle nuances en schakeringen van graag zien en graag gezien worden: ouders, kinderen, vrienden, buurt, hobby, werk, enzoverder en vul dan de volgende zin aan met telkens 1 woord:

'Liefde doet' (bv: Liefde doet lachen, of liefde doet missen, of liefde doet bloeien,)



We proberen met iedereen van de parochie op die manier een grote woordenwolk te maken. Elk van die vormen van graag zien kunnen ons iets vertellen over, of kunnen we vergelijken met hoe graag God de mens ziet. Zijn liefde laat zich niet vatten in 1 beeld.

Hoe stuur je de opdracht in ? Voor 14 februari stuur je je woord (of woorden) naar de catechist van wie je deze mail ontving, òf : je kijkt dit weekend op de facebookpagina van de parochie en vult daar het woord aan. De vraag zal daar namelijk eind deze week ook gepost worden.

UITNODIGING aswoensdag 17 februari

Dat je deze week op school misschien carnaval viert heeft te maken met de vasten die volgende week begint.

We zijn dan immers 40 dagen van Pasen verwijderd.

Die veertigdagentijd begint op aswoensdag 17 februari.

Een traditionele viering waarin je ook een askruisje krijgt is nog niet mogelijk.



Wel nodigen we alle mensen uit om op **aswoensdag ergens tussen 15u en 18u naar de kerk te komen voor een biddend moment.** Er is onthaal, een gepaste inrichting, een gebedsblaadje en wat bijhorende muziek. Wie dat wenst kan ook een askruisje ontvangen. Je kiest vrij in welke kerk je langsgaat (De Pinte, Zevergem, Latem, Deurle).

Zo, we zijn benieuwd naar jullie antwoorden op die 'liefde-doet-vraag', en zien jullie tegemoet op 17 februari.

Geniet ondertussen van de sneeuw met haar eigen stilte en haar eigen licht.

Herman de Coninck zegt erover :
'Er zit de klaarte in van een soort geloof dat het nooit helemaal donker wordt'.

Dat zijn niet alleen schone woorden, ze zijn pure catechese voor jong en oud...

Goede moed, hou jullie warm.

ps:
ons volgende bericht mag je verwachten over een drietal weken.

