



BERICHT CATECHESE EIND MAART

- blz 2-3: iets over palmpasenstokken en scholen die sluiten...
- blz 4-5: een impuls voor de goede week
- blz 6: een ferme dankjewel
- blz 7: Zalig Pasen

Dit weekend is het Palmzondag.
Zo slaan we de 'Goede Week' op weg naar Pasen in.

Vanuit de parochie was aan de scholen gevraagd
om 'palmpasenstokken' te maken en die dan naar de kerk te brengen.

Het virus heeft er anders over beslist: geen school volgende week,
dus daar kunnen geen 'palmpasenstokken' gemaakt worden.

Maar, dachten we, misschien zijn er wel vormelingen die
samen met hun ouders zo een stok willen maken?

Alle info die je nodig hebt om zo die 'palmpasenstok' te maken
vind je op de volgende bladzijde. Je kunt ook even 'palmpasenstok'
googlen en je hebt meteen een beeld van wat we bedoelen.

Als je d'er ééntje maakte, dan ben je heel welkom om die naar de kerk
te brengen waar je woont. De kerken zijn overdag open. De stokken
die we vinden in de kerk geven we gegarandeerd een bijzondere plaats.

In onze streken zijn we er misschien niet zo vertrouwd mee. In andere landen is zo een palmpasienstok een creatieve en traditionele manier om stil te staan bij dat oude verhaal van leven, dood en toch weer leven. Even 'palmpasienstok' googlen en je hebt meteen een beeld van wat we bedoelen. Alle elementen en symbolen die gebruikt worden om zo'n stok te maken komen uit het lijdensverhaal en vertellen zo het verhaal van de laatste week van het leven van Jezus. De palm die je nodig hebt vind je vanaf dit weekend in manden achteraan in iedere kerk van de parochie.

- Groene buxustakjes: vertellen van de intocht, van palmzondag, van glorie en eer brengen.
- Krans van 12 gedroogde vruchten: die staan voor de 12 apostelen, de vrienden die met Jezus het laatste avondmaal vierden.
- Brood: op de stok zit een broodhaantje. Het brood verwijst naar het laatste avondmaal van Jezus, waar hij het brood brak en deelde met zijn vrienden.
- De haan: die herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus doet.
Voor de haan kraait, zal Petrus Jezus verloochenen.
- Krans van 30 rozijnen: verwijzing naar de dertig zilverlingen die Judas krijgt na het verraden van Jezus.
- Kruis: want het gaat over hij die aan het kruis gestorven is.
- Eieren en gele strikken of linten: dat is een verwijzing naar Pasen, het leven sterker dan de dood, de nieuwe lente, het geloof dat het verhaal niet stopt met het kruis.

A wooden cross is the central focus, with two hands holding it from the sides. The hands are made of wood and are positioned as if they are supporting the cross. The background is a soft, out-of-focus image of a white dove, which is a symbol of peace. The entire scene is framed by a thin, light green border.

**En ja, we hadden natuurlijk -met de lente die zich al laat voelen-
voor bloemen en vogels kunnen kiezen
als afbeelding vooraan op deze brief van deze maand,
maar dan zou dit bericht meer over lente dan over Pasen gaan
terwijl we jullie natuurlijk in het bijzonder iets over Pasen willen sturen.**

Daarom een beeld dat hoort bij Pasen.



Volgende week is de week van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, en van Pasen. Op de parochie proberen we dat, rekening houdend met de maatregelen, te vieren (zie site), al zal dat niet gebeuren zoals we gewoonlijk voluit doen in een gezinsviering. Toch kunnen we nadenken over wat die verhalen vandaag betekenen.

Daartoe hebben we deze impuls voor jullie klaar. Het gekozen beeld heeft daar alles mee te maken. Je zal wel zien.... Het is een filmpje van 39 minuten en betreft een opname gemaakt in de kerk van Latem, met bisschop Lode en met kinderen van de parochie. Het is bedoeld om samen met jong en ouder te bekijken in één van de dagen vòòr Pasen. Doe maar...



Bij dit bericht hoort ook een ferme dankjewel aan iedere vormeling die zoals gevraagd tijdens de voorbije weken 'tijd deelde' ten voordele van Broederlijk Delen. Jullie hebben maar liefst 971 euro verzameld, zelfs terwijl sommigen in quarantaine moesten... Dat is 1000 keer en meer dank. Een [verslag met heel wat foto's vind je hier.](#)

Jullie zorgen met je bijdrage voor weer een beetje nieuwe hoop (een beetje Pasen) ergens in de wereld....

Aan de voet van de 'paaspauze' lijkt het belachelijk vroeg of ongepast, maar toch menen we het wanneer we nu al zeggen: Zalig Pasen.

'Nooit bleef de nacht duren...' - dat is een paasgedachte. maar we kunnen niet ontkennen dat de kwestie met de pandemie nu langer duurt dan gedacht. Het is dan ook in de schemering dat we nu de schoonheid moeten zoeken en hopelijk kunnen vinden. We wensen het iedereen toe.

Goede moed aan ieder en Zalig Pasen - niet in een feest ronduit zoals anders, maar wel voelbaar in momenten, nu dan...

Ons volgend bericht mag je verwachten in de week na de paasvakantie.