

## Postduif in de week van Pinksteren

Tussen 14 en 24 mei kon je in elke kerk van de parochie brieven op naam van iedere vormeling vinden. Bijna 150 vormelingen werden zo elk voor hun kerkplek uitgenodigd om, wanneer het hen paste in die week, samen met een ouder naar de kerk te komen en daar hun brief te lezen. Na onlinesessies, na werken met opdrachten die ofwel vertrokken ofwel eindigden in de kerk, was dit nu opnieuw een andere vorm van catechese in dit vreemde jaar. Niet 'iets doen'. En niet iets achter het scherm. Nee, gewoon een brief om ter plaatse in de kerk te lezen. Ondertussen is de periode van brieven ophalen voorbij en vermits in wezen de hele parochiegemeenschap een catechetische rol heeft (jazeker...jullie worden als gemeenschap vaak genoemd in de catechese) kan je hier nu de brief die de vormelingen in de kerk kregen lezen. Wie trouwens graag de werking van de vormselcatechese wat volgt: op website vind je telkens een 'echo uit de vormselcatechese'. Onlangs vertelde ik in een interview dat catechese -naar aanleiding van welk sacrament ook- die niet op onszelf (op mij, op elke catechist, op iedereen van de gemeenschap) een catechetische werking heeft, dat we dat waarschijnlijk geen catechese mogen noemen. Iedereen catechist, iedereen leerling. Een leven lang.



*"Hier ben je dan...*

*Welkom in deze kerk waar deze brief voor jou is klaargelegd.*

*Misschien ben je hier nog niet zoveel geweest. Dat is niet erg. Wat telt is dat jij hier nu bent en dat je de tijd neemt om deze brief van ons aan jou te lezen.*

*Sinds eeuwen komen mensen naar dit huis wanneer ze iets te vieren hebben.*

*Wie weet kwamen jouw mama en jouw papa naar hier om te trouwen, of brachten ze jou als baby naar de kerk om je te laten dopen.*

*In dit huis komen mensen ook wanneer ze afscheid moeten nemen van iemand die gestorven is. In het weekend komen we hier samen om te bidden en te zingen van God die liefde is, maar in de week lopen ook mensen binnen die stilte zoeken of een kaarsje willen aansteken om te danken...om troost...om moed te vragen.*

*Mensen doen dat laatste vaak voor henzelf, maar waarschijnlijk nog meer omdat ze denken aan anderen die het moeilijk hebben.*

*Soms horen daar woorden bij maar gewoonlijk is er alleen stilte en twee gevouwen handen.*

*Op welk uur van de dag ook, altijd is er zéker ergens op de werldebol iemand anders die op hetzelfde moment de handen vouwt als manier van bidden.*

*Als het lukt, blijf dan straks na het lezen van deze brief gerust ook nog een paar minuutjes om de handen te vouwen of een kaarsje aan te steken voor iemand.*

*Dit is dus een huis waar ontelbaar veel mensen van alle leeftijden naartoe zijn gekomen met wat ze ook meemaakten in hun leven.*

*Precies op die manier ben jij nu en altijd welkom bij God ; met alles wat lukt en je blij maakt, en met alles wat jou onzeker, bang of verdrietig kan maken.*

*Was er geen coronapandemie geweest dan zou je deze week in deze kerk ook jouw vormsel gevierd hebben.*

*Wij als catechisten herinneren ons allemaal iets anders van ons eigen vormsel. Vroeger was het vormsel trouwens niet zozeer een keuze, maar wel een gewoonte. Gelukkig is de tijd nu anders. Wie vandaag, zoals jij, kiest en vraagt om gevormd te worden, die weet dat het over veel meer gaat dan een feest om te vieren dat je groter en ouder wordt (dat is natuurlijk een feest, maar daar heb je waarschijnlijk de kerk niet voor nodig).*

*Het sacrament van het vormsel vieren gebeurt normaal rond Pinksteren, het feest van de Heilige Geest.*

*Er zijn bibliotheken volgeschreven over die Heilige Geest: het is als wind, het is als adem, het is als gist, het is als vuur... Het moeilijke is natuurlijk dat je de Geest niet kunt 'zien', enkel kennen aan de gevolgen...aan wat de Geest teweeg brengt.*

*Die gevolgen worden in de bijbel opgesomd: wijsheid, vreugde, geduld, trouw, .... Dat zijn nu zwevende woorden maar je hebt een leven lang om te ontdekken waar het allemaal mee te maken heeft.*

*Wij als catechist proberen niet iets uit te leggen trouwens. We zijn catechist omdat we het gewoon niet kunnen laten die vreugde te delen.*

*Eigenlijk willen we jou met deze brief eens op een andere manier die vreugde toewensen.*

*Zalig feest van de Heilige Geest, Zalig Pinksteren vanwege de catechisten Ann, Anne-Mie, Chantal, Daan, Donald, Els, Greet, Joost, Leen, Mieke, Peter, Petra, Lea, Willem, Piet, Sanne*



De Pinte



Zevergem



Latem



Deurle