

A wooden oar with a white paper tag attached, floating on blue water. The oar is positioned diagonally across the frame, with the tag at the top left and the handle extending towards the bottom right. The water is a deep blue color with some ripples.

# bericht catechese eind juni

blz 2: vormelingensessies

blz 3 : info vormsel

blz 4 : vaart goed en tot weldra

...en een 'ps' op blz 5

Dag vormelingen en ouders,

Nu de zomer begon en de vakantie al lonkt  
nog een berichtje vanuit de catechesewerking.

Eerst: wat fijn dat haast iedereen naar de vormelingen-  
sessies is gekomen half juni. [Een terugblik vind je hier.](#)

We overwegen om opnieuw soortgelijke sessies in te richten  
eind augustus of begin september. Dat geeft ons de kans  
om nog eens samen te zijn en ook specifiek bij het  
sacrament van het vormsel stil te staan. Als het ons lukt  
om zoiets te organiseren dan zal je in de tweede helft  
van augustus een uitnodiging daarvoor ontvangen.



Wat de vormselvieringen zelf betreft:

zoals eerder gemeld vieren we op zaterdagmiddag 25 september met de vormelingen van Deurle en van Latem, op zondagvoormiddag 26 september zijn de vormelingen van Zevergem en De Pinte aan de beurt.

Vermits we dan mogelijks nog steeds afhankelijk zullen zijn van maatregelen -die we nu nog niet kennen- heeft het geen zin om momenteel te bepalen in hoeveel groepen, op welk uur en in welke groepen en in welke kerk kan gevierd worden. Het zou trouwens zo kunnen zijn dat gezinnen van Deurle of Latem of Zevergem gevraagd worden om in de De Pinte te vieren vermits we daar meest ruimte hebben. In een andere kerk vieren maakt de viering niet anders en doet niets af van wat de betekenis kan zijn.

**We hopen rond half augustus genoeg zekerheid te hebben omtrent de maatregelen voor september.**

**Je mag dan een mail verwachten.**



Om te eindigen:

Proficiat en dankjewel aan alle gezinnen die meer dan eens een extra inspanning deden om ondanks de vele beperkingen toch stil te staan bij ons gedeeld geloof en bij wat dat vandaag de dag kan betekenen.

Elke viering is een catechese op zich. Mocht het zo zijn dat je de komende vakantiemaanden eens naar een viering komt in De Pinte of Zevergem of Deurle of Latem, vertel dan bij het binnenkomen aan diegene die aan het onthaal staat dat je als vormeling komt. We geven er in die viering dan ook graag de gepaste aandacht aan. (Hoe de weekendvieringen geregeld zijn vind je op onze [kalender](#).) Je bent welkom.

...en ondertussen: vaar goed...





ps:

God geneerde zich niet om zich de 7e dag lekker languit te strekken en te genieten van wat is. Rust is dus een mensenrecht sinds den beginne bedoeld en vastgelegd. Na een jaar als dit kunnen we alleen maar wensen dat ieder een lange zevende dag mag kennen -liefst een zomer lang...