



BERICHT CATECHESE EIND APRIL 2021

blz 2 en 3: de voorbije weken (maart/april)

blz 4 en 5: opdracht (mei)

blz 6 en 7: info vormelingsdag (juni)

blz 8 en 9: info vormsel



Dag iedereen,
opnieuw een berichtje vanuit de catechesewerking.

Was er geen coronapandemie geweest dan zouden we over enkele weken jullie vormsel gevierd hebben.

Een vormsel uitstellen hoeft natuurlijk geen ellende te betekenen. We vieren graag met jullie in september dat sacrament waar je naar vraagt. Ondertussen blijven we met alle catechisten zoeken naar wegen om samen met de gezinnen van vormelingen op weg te gaan en te ervaren wat dat vormselsacrament met het leven van alledag kan te maken hebben...



In die zin past hier alvast een dankjewel aan vormelingen en ouders die zijn ingegaan op de oproep om zich in te zetten voor de actie Broederlijk Delen, zowel door te klussen t.v.v. Broederlijk Delen, als door het bestellen van een pakket 'culinair solidair' of het geven van een financiële gift.

Wie weet vond je ook tijd om- zoals voorgesteld in het vorig bericht - tijdens de Goede Week eens stil te staan bij de betekenis van die dagen door bijvoorbeeld naar die online gebedsdienst vanuit de kerk van Latem te kijken.

[Op deze pagina van onze website vind je een terugblik op jullie actie van Broederlijk Delen 20 maart, en ook een impressie van hoe de parochie ondermeer de Goede Week en Pasen vierde.](#)



40 dagen na Pasen volgt straks OLH Hemelvaart. Nog eens tien dagen later (dus 50 dagen na Pasen) vieren we het feest van Pinksteren. Stuk voor stuk betekenisvolle dagen in het leven van jonge en oudere mensen, in het leven van de diepgelovige, maar niet minder voor wie zoekend en tastend en twijfelend is.

Normaalgezien gaan in deze periode (tot Pinksteren) ook de vormselvieringen door. Daarom willen we jullie vanuit de catechistengroep opnieuw een uitnodiging geven voor die dagen. In de week die ligt tussen Hemelvaart en Pinksteren zal er namelijk voor iedere vormeling een brief vanwege de catechisten op naam in de kerk klaarliggen.



CONCREET:

ergens tussen 17 en 23 mei ga je naar de kerk, zoek je de brief op jouw naam en –niet onbelangrijk- neem je de tijd om daar de brief te lezen. Ga er van uit dat je toch een tiental minuutjes in de kerk zult zijn.

Voor wie ingeschreven is via Deurle ligt een brief klaar in Deurle, voor wie via Zevergem inschreef ligt in de kerk van Zevergem een brief klaar enzoverder. Ieder gaat dus naar zijn 'eigen' kerkplek. De kerken zijn overdag altijd open tot minstens 17u.

En dan is er natuurlijk nog die vormelingsdag die eerst gepland was voor eind maart. We hebben die dag toen uitgesteld en hopen nu dat we in juni –in kleine groepen, maar toch fysiek- kunnen samenkomen.

We prikten vrijdagavond 11 en zaterdag 12 juni als datums daarvoor.

Nu reeds plannen in hoeveel groepen en op welke tijdstippen alles per groep zal doorgaan kan niet omdat de maatregelen voor die periode nog niet gekend zijn. Wel proberen we alles tijdig door te geven.



CONCREET:

- Een week vooraf zul je twee filmpjes krijgen om thuis te bekijken. Die filmpjes zijn een specifieke voorbereiding op de samenkomst van 11 of 12 juni.
- Op 9 juni krijg je een mail met een link naar een doodle. In die doodle zal je kunnen aangeven voor welke sessie je intekent: vrijdagavond of zaterdag overdag. Vermoedelijk zullen het sessies worden van 1,5 uur.

misschien 9 juni markeren in je agenda om in je mailbox de doodle te bekijken



Heel wat ouders vragen naar concretere gegevens omtrent het vormsel. We hopen dat je begrijpt dat we nu niet weten in hoeveel verschillende groepen we zullen moeten vieren. Alvast dit: zoals de planning er uitziet vieren we met de vormelingen van Latem & Deurle op zaterdag 25 september, en met de vormelingen van Zevergem & De Pinte op zondag 26 september.

...“er zal een brief op naam klaarliggen”...
...“je zult een mail met een link krijgen”.... –
één en ander in de brief van deze maand klinkt haast als in het spel ‘De Mol’, we beseffen dat.

Al moeten we nu zeggen dat het geen spel, maar werkelijkheid is, toch mag het leven wat ons betreft altijd ‘geestig’ blijven –niet enkel rond Pinksteren.



Tot slot:

Een sacrament vragen en vieren is veel meer dan ceremonie of plechtigheid van één dag.

Het is –bij gebrek aan woorden- een teken dat ver(der)wijst ; verder dan dat ene moment, en wijzend naar een God die alleen maar het geluk van mensen wil.

Iedereen heeft –hoe dan ook, nu en dan- zo een teken nodig. Iets dat zegt het hem goed mag gaan, en dat hij niet alleen is in zijn voors en tegens.

We hopen dan ook dat ge niet enkel dan, in september, maar ook nu in deze vreemde tijd moogt voelen dat er meer is dan mensenwerk...

