

vormselnieuws



bericht augustus

pag 3 - planning
pag 4 - maatregelen
pag 5 - foto's, werkverlet
pag 6 - uitnodiging
pag 7 - vormselkruisje



Jong en ouder -dag aan iedereen die het afgelopen jaar ingeschreven was voor de vormselcatechese op onze parochie.

Zoals we in ons laatste bericht hebben gemeld, zorgen we dat er tijdig nieuws is i.v.m. de uitgestelde vormselviering. Hier zijn we!

Dat je dit bericht ontvangt betekent dat je ingeschreven bent voor de uitgestelde vormselviering en dat we je verwachten. Je hoeft niet bijkomend nog iets te doen.



Op de volgende pagina vind je de planning die we momenteel voor ogen hebben.

Mochten de maatregelen nog wijzigen, dan contacteren wij jullie via mail.



ZATERDAG 25 SEPTEMBER

15u vormsel in De Pinte : de groep van Deurle

16u30 vormsel in De Pinte : de 1^e groep van Latem

18u vormsel in De Pinte : de 2^e groep van Latem

ZONDAG 26 SEPTEMBER

8u30 vormsel in Zevergem : de groep van Zevergem

10u vormsel in De Pinte : de 1^e groep van De Pinte

11u30 vormsel in De Pinte : de 2^e groep van De Pinte

@ groep Latem en De Pinte:

We moeten jullie groepen splitsen. In welke groep jij ingedeeld bent vind je als toevoeging in de mail van dit bericht. De plaatselijke coördinator zorgt daar voor bij het uitzenden van deze nieuwsbrief.

@ groep Deurle en Latem:

We vieren ook met jullie in de kerk van De Pinte.

Dat heeft te maken met de grootte van de kerk. Een andere kerk zal niets afdoen aan de betekenis en de viering van het sacrament...

We moeten natuurlijk nog rekening houden met een aantal bepalingen:

- In de kerk moeten we vragen dat iedereen boven de 12 jaar mondkapje draagt.
- Tussen de 'bubbels' wordt afstand gehouden.
- Een bubbel = een stoel voor de vormeling en 5 andere stoelen (kinderen op kleuterleeftijd mogen wel op de schoot en tellen niet mee).
- Niet onbelangrijk: bij het vormsel moeten alvast de dooppeter en de doopmeter deel uitmaken van die 5.
- Vooraf de naam opgeven van wie er de 5 bijkomende plaatsen rond de vormeling zal innemen is niet nodig; er zullen hoe dan ook 5 stoelen klaar staan per ingeschrevene.

De beperking van slechts 5 personen die mee komen om te vieren met de vormeling is geen makkelijk nieuws –dat beseffen we- maar we hopen dat iedereen dat ondertussen begrijpt.



Er zullen enkele sfeerbeelden van de viering genomen worden.
Deze foto's worden enkele weken later beschikbaar gesteld via een link.
Die link zal je ontvangen via mail.
Om het verloop van de viering niet te storen vragen we om zelf geen foto's te nemen tijdens de dienst.

Sommige werkgevers staan werkverlet toe n.a.v. het vormsel van een kind.
Zo een attest voor je werkgever zal per mail via de coördinator bezorgd worden in september.





Indien het lukt, dan richten we graag nog een catechesemoment in begin september.

Als dat doorgaat, dan zal je via mail op de hoogte gebracht worden.

Er zijn geen aparte repetities voorzien.

Je komt die dag van het vormselgewoon goed op tijd naar de kerk (pakweg een kwartiertje vroeger).

Wel is iédere viering natuurlijk een catechetisch gebeuren en een goede manier om 'thuis te komen' in wat er zoal gebeurt en gevierd wordt wanneer we samenkomen.

Daarom een bijzondere oproep om paraat te zijn op 15 augustus. Die feestdag plannen we een openluchtmis. Alle [info vind je hier](#).



Op de dag van het vormsel wordt de vormeling verwacht zijn/haar vormselkruisje te dragen.

Mocht je dat nog niet ontvangen hebben, kom dan ofwel 15 augustus naar de viering of naar een andere viering.

We kunnen het kruisje dan meegeven.

Alle vieringen staan op de kalender van de site vermeld.

Wanneer je arriveert (op 15 augustus, of een andere keer) meld dan aan diegene die onthaalt dat je een vormeling bent en nog je vormselkruisje moet ontvangen.

We verwelkomen je graag.

tot slot :



September wordt voor de meesten een maand met grote stappen: niet enkel vier je het sacrament van het vormsel maar er is ook de stap naar een andere school. Vooraleer het zover is wensen we ieder nog een deugddoende schoolvakantie. Vakantie komt van het Latijnse 'vacare' en betekent 'vrij zijn voor'. Voor groot en klein een tijd dus van vrij zijn voor de dingen die we zomaar krijgen en die deugd doen... Zomerende groeten van ons allen en graag tot hier of daar of ergens onderweg.