



EXTRA bericht maatregelen

...hoe zit het nu ? het zit zo...

(eind aug 2021)



Beste ouders,

Op 20 augustus besliste de burgerlijke overheid om vanaf 1 september bij erediensten geen beperkingen meer op te leggen.

Vrijdag 27 augustus kregen we vanuit de kerkelijke overheid dezelfde boodschap.

Dat betekent dat we vanaf 1 september in de kerken kunnen vieren zonder verplichtingen aangaande aantallen en afstand. Wel geldt de mondkemperplicht.

Daarenboven kiezen wij er wel zelf voor om jullie niet in een overvolle kerk dicht op elkaar te plaatsen.

Dat wil zeggen:

– aan de uren en tijdstippen veranderen we niets. Het blijft dus zo dat we sommige groepen splitsen + dat sommige groepen vieren in de (grotere) kerk van De Pinte, ook al is dat niet de kerk van eigen dorp of gemeente ;

– het aantal mensen waarmee je naar de viering kunt komen verandert wel:



Om geen communicanten/vormelingen te hebben die achteraan in de kerk belanden met hun ouders kiezen we voor de volgende formule :

Vooraan, in het eerste deel van de kerk, voorzien we telkens bubbels van 5
= 1 vormeling + 2 ouders + 2 doopouders (peter(s)/meter(s)).

Indien het niet mogelijk is dat twee ouders er zijn, dan mag gerust iemand anders die plaats innemen. Peter(s)/meter(s) zijn de twee mensen die op het moment van het toedienen van het vormselsacrament mee naar voor komen met de vormeling.

Daarachter, in het tweede deel van de kerk, worden nog max 4 extra stoelen voorzien per vormeling. Daar zitten mensen echter niet in bubbels. Je kiest zelf wie die max 4 extra mensen zijn.

Kinderen op kleuterleeftijd mogen gerust op de schoot en tellen niet mee. Dat geldt zowel vooraan in de bubbel rond de vormeling, als achteraan waar de mensen gewoon in rijen en op vrije plaatsen zitten.

Hiermee zouden de grootste bezorgdheden aangaande wie je nu wel of niet kunt meevragen naar de kerk moeten ondervangen zijn, zonder dat we in een ongezonde situatie terechtkomen.

Eerder was er sprake van dat we mogelijks nog een **activiteit** zouden laten plaatsvinden. Na overleg deze week beslisten we om nu niet vòòr het vormsel nog zulk een activiteit in te plannen.

Een bijkomende activiteit zou namelijk moeten gebeuren in die eerste weekends van september ; in de weken dus waarin jullie kinderen moeten thuiskomen op een nieuwe school en wennen aan een manier van werken, misschien ook nieuwe hobby's aangaan, enz. Vermits catechese niet zozeer 'de weg naar het vormsel' is, maar '*de weg van de gevormde*', zullen we jullie na het vormsel uitnodigen voor bijvoorbeeld een gezinsviering. Gewoonlijk maakt dat trouwens met nadruk deel uit van het vormseltraject maar door de pandemie konden we nog niet op die manier samen vieren.

Tot slot nog herinnering aan het afhalen van het **vormselkruisje** dat de vormeling zal dragen tijdens het vormsel:

We mochten de voorbije twee weken al heel wat kinderen verwelkomen in één of andere viering, en vandaaruit het vormselkruisje meegeven.

Ook de komende weekends is er dus nog die kans. Het maakt niet uit van welke kerkplek je bent, je kunt in elke viering van onze parochie terecht om je vormselkruisje te ontvangen. Op de kalender van de site vind je alle uren en plaatsen van de vieringen (opgelet, in het weekend van 11 & 12 september zijn er de uitgestelde eerste communievieringen...)



De week voor het vormsel zal je van de coördinator van je kerkplek nog 1 mail ontvangen ivm de attesten 'werkverlet', de foto's,

Nu eerst schone dagen gewent van terugkijken naar wat vakantie was, en van uitzien naar wat nieuw is en wat komt.

Zegenrijke tocht aan elk, tot weldra...

...en dus de eerste rekensom van het schooljaar wordt: $1 + 4 + 4$.

Het zal lukken. En goed!

