



Vormselcatechese 2020-2021

Bericht Kerstmis

320 (drie-hon-derd-twin-tig) kleipakketjes zijn de deur uitgegaan. De meeste zijn als beeld voor de kerststal teruggekomen.

Het aantal ingeleverde sterren valt op. Het wordt een stal die niet eens 5-sterren, maar een 50-sterrenhotel is. ...voor één en ander zoeken mensen blijkbaar nog altijd antwoord 'in den hoge'...

Maar dus, die 'beeldige stal' ; dat is alvast gelukt en dat hebben we aan jullie medewerking te danken. Proficiat.



In elke kerk van onze parochie vind je nu enerzijds een stal verzorgd door de mensen van de kerkversiering, en daarenboven een stal samengesteld met kleibeelden die door jullie thuis gemaakt werden.

De commentaren die jullie bij de beelden van dat meer dan 2000 jaar oude verhaal schreven zijn de ingrediënten van het-leven-zoals-het-is...



Op kerstdag zijn alle kerken open. Je bent er welkom. Mocht het zo zijn dat je je eigen beeldje er niet vindt, dan is het niet gebroken maar hebben we het verplaatst naar een andere kerk. Dat was een kwestie van 'spreidingsplan'. 😊

Ons volgende bericht vanuit de catechesewerking mag je ten laatste half januari verwachten. Wel nog dit nu:

We hebben nog iets klaar voor jullie:



Een uur samenzijn voor een mis op kerstdag in de kerk kan niet, maar we vragen jullie om tijdens de kerstvakantie, op een moment naar keuze, twintig minuten aan het scherm te gaan zitten voor deze huisgemaakte montage als kerstcatechese.*

Er zijn woorden, beelden, vertelling, en er is muziek. Opgelet: het is niet voor kinderen het is niet voor volwassenen. Het is voor iedereen...

*op kerstdag wordt deze kerstboodschap doorlopend geprojecteerd op groter scherm in de kerk van De Pinte

Kerst

Hij laat ons niet los. Hij
laadt ons met liefde...

*Z*alig Kerstmis gewenst

vanwege de hele ploeg van parochie Edith Stein.

