



vormsel
catechese
2020-2021

bericht
eind november

Jullie zijn inmiddels met 145 vormelingen voor de parochie Edith Stein.

De tweede helft van november tekende bijna ieder gezin in voor een 1^e activiteit in het kader van de vormselcatechese ; een sessie die heet 'Ontmoetingen', gebouwd rond het verhaal van Zacheus.

Het was voor jong en ouder, voor ons en voor jullie een nieuwe manier van werken.

Het enthousiasme waarmee jullie intekenden heeft ons geraakt. Er volgden veel ontmoetingen (vier sessies moeten zelfs nog plaatsvinden) - ontmoetingen aan het scherm met mekaar, en hopelijk -zoals Zacheus -ook een beetje met Hem.

Geloven is immers op de eerste plaats een ontmoeting.

Het gaat zoals met iemand tegenkomen die je binnenlaat in je leven.

Het is geen theorie, filosofie of visie op de dingen.

Het is een ervaring die het leven verandert.

**Het is en blijft een groot wonder dat christenen geloven
in dat ongelooflijke:**

dat God naar ons omziet en ons wil ontmoeten.

Dat is wat Zacheüs heeft ervaren.

Dat is wat jullie hopelijk een beetje op het spoor zijn gekomen...

**Mekaar de komende weken 'in real life' ontmoeten zal nog niet lukken.
We blijven aangewezen op andere wegen van catechese.**

**Bij het begin van de advent dit weekend delen we deze impuls:
<https://sites.google.com/view/godlyplayadvent2020>**

**-niet onze makelij of verdienste,
maar van de hand van mensen die materiaal ontwikkelen
in het kader van gezinscatechese.**

**Specifiek voor deze advent in lockdowntijd is een pagina ontwikkeld
waarop voor de elke adventszondag een sessie 'Godly play' zal aangeboden worden.**

**Godly Play is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie.
Godly Play vertrouwt op de kracht van verhalen.
De verhalen worden sober en authentiek verbeeld. Een aanrader !**



**Bij het begin van de advent
wensen we ondertussen ieder
op zijn weg naar Bethlehem**

**het eenvoudig vertrouwen
in een ongekende toekomst,**

**de wijsheid
dat goede dingen tijd vergen,**

**het besef dat ons uitzien naar licht
meer is dan een verlangen
naar zonnige dagen voor onszelf**

**en de ervaring
dat die wekelijks aangestoken kaars
meer zegt dan welke toespraak ook...**

©tekening: suzanne maes (latem)

Hoe gaan we verder ?

**Wel, we geven
Sinterklaas en zijn knecht
eerst voorrang,
maar vervolgens mag je
rond 7 of 8 december
een nieuwe impuls verwachten.
Die keer niet iets
dat je aan het scherm moet doen :-)**

vormsel
catechese
2020-2021