

EEN HEMELSE MARIA HEMELVAARTVIERING

Beeldverslag van Bartel – 15 aug 2021

Zo konden we het vooraf in de uitnodiging lezen: *‘Geen Pukkelpop mogelijk in 2021 maar we gaan er van uit dat ons ‘soort van pop-up’ Mariafesitval op 15 augustus wel zal doorgaan.’* En dit keer niet op de voetbalweide achter de kerk van Zevergem *‘vermits dat weekend het Zeverrockfestival doorgaat.’*

Dus werd het andere editie, ook in openlucht, maar op een andere kerkplek in onze Edith Steinparochie. Het werd opnieuw een hemelse Maria Hemelvaartviering.

Alle materiële en spirituele ingrediënten waren ook dit keer aanwezig. Met een heel grote dank aan alle betrokken ‘leveranciers’ van deze ingrediënten, pikken we er graag een twaalftal voor u uit:



De logistieke steun van de gemeente Sint-Martens-Latem: tweehonderd stoelen en tien podiumelementen, aangevuld met ruim honderdvijftig stoelen uit de kerken van Latem en De Pinte. Dat kan tellen!

De geluidsinstallatie met bijbehorende vele meters kabel en het precisiewerk van een geduldige geluidsman Johan. Het klonk allemaal zo goed ‘verstaanbaar’ uit de geluidsboxen!



De stralende zonnebloemen, de zorg voor de stijlvolle decoratie, op en naast het altaar. Het oogde heel schoon allemaal!



Het zalige groene grasveld met de enkele schaduwgevende bomen onder de blauwe lucht, de stoelen gericht naar het altaar en naar de Leie. Heel feeëriek toch?

Goedlachs en blij volk, in grote getale van heinde en verre gekomen, in zomerse outfit, met of zonder parasol. Je krijgt er een vreugdevol gevoel van!



De schone samenhang ondersteund door zangers die vooraf al eens goed 'in het klad' hadden gerepeteerd.

Het trio muzikanten met gitaar, blok- en dwarsfluit.
Dat is pure genade voor het gehoor!



De mooie woorden die ons in een biddende, dankende
modus door de lectors werden gebracht.
Een homilie waarvan de zinnen nog lang nazinderen.
Daar word je intens stil van!

De vele mensen, jong en oud, groot en klein, ouders met
vormelingen, wellicht ook toevallige passanten. Iedereen
welkom!





De vredeswensen in alle mogelijk zichtbare gebaren en tekens. Hartelijk allemaal!

De 'Let it be' op het einde van de viering dat het klokkengeluid zowaar overstemde.
De Geest zeer zeker hoorbaar aanwezig!



De vele stoelen helpende handen die het plein op een mum van tijd ontruimden. Een grote dank aan iedereen, ja, aan ieder-een!

Bartel